



Help



# Kaj och Kajsa

Det var en gång två kajor som heter Kaj och Kajsa. De bor i Linköping i en park som heter Trädgårdsföreningen. En dag bestämde sig Kaj och Kajsa för att flyga på en utflykt. De packade sina små väskor sen flög de iväg. Solen sken och det var varmt ute. De landade i en mysig buske och la ut sin picknickfilt. Sen tog de fram sin matkorg och dukade upp sina smörgåsar och muffinsar. Men plötsligt hörde de prassel i busken bredvid och flaxade till. Deras vingar frös till is av rädsla. De såg en blå fluffig tass som stack fram ur busken. Sen kom ett par röd- och grönrändiga horn fram sen ett ledset ansikte och till sist hela monstret. Monstret började storgråta. Kaj och Kajsa blev väldigt förvånade över monstrets beteende. Innan Kaj hann röra en fjäder frågade Kajsa vad monstret ville. Monstret svarade att han kände sig väldigt ensam och inte hade några vänner och det enda han ville var att ha några vänner. Kaj hade fortfarande inte rört en fjäder men Kajsa sa: - du får gärna vara med oss! Kajsa såg på Kaj att han var rädd. Kaj sa: -Nej, vi har inte tillräckligt med mat. -Jo, vi har tillräckligt om vi delar på våra smörgåsar, sa Kajsa. -Aldrig i livet sa Kaj. Kajsa tittade irriterat på Kaj. – Du gör honom ledsen! kraxade Kajsa högt.

Kajsa tittade på det ställe där monstret kommit ifrån och insåg att monstret var borta. Hon sa ironiskt: -Tack så jättejättemycket! Kaj sa: - Var så god. Kaj tänkte en stund och sa sedan: - Han får skylla sig själv att han var så ful, jag vill inte ha picknick med någon som är så ful. -Om inte du kan visa hänsyn till monstret trots hans utseende blir det ingen picknick alls, då flyger jag hem! Sa Kajsa. Hon packade och gjorde sig redo att lyfta. Kaj sa: -Nej, nej, jag lovar att visa respekt för monstret bara han kommer tillbaka. Kajsa och Kaj gick in i busken för att leta efter monstret, där inne hittade de en dörr med guldglitter på. Kajsa var väldigt bestämd och öppnade direkt dörren. Där inne såg de monstret som satt och deppade på en stol. Kaj sa:- Förlåt för att jag var dum, du får gärna vara med oss. Jag blev rädd för dig, det var därför jag sa dumma saker om dig så du inte skulle vara med på picknicken. Men Kaj tänkte egentligen att monstret var fult, men det sa han aldrig. Kajsa frågade om monstret ville följa med dom till en lekpark och det ville monstret gärna! Sen sprang de alla tre ut på gräset och om någon påpekade monstrets utseende sa Kaj och Kajsa att det är insidan som räknas!

SLUT!!!!!!